

Wat is er gebeurd in een half jaar THOMAS

8 januari: Gezamenlijke maaltijd

Na afloop van de kerkdienst was er in het kader van aan tafel, een gezamenlijke maaltijd en daarna werd er gekeken naar een film. Het was erg gezellig en voor herhaling vatbaar. Dora kon hier ook nog bijzijn, al kwam ze wel wat later. Ze zou nl. thuis eten en dan in de Ark de film kijken. Ze werd gebracht door haar dochter, terwijl wij nog zaten te eten, dus heeft ze voor de gezelligheid nog meegeeten.

15 januari: Bevestiging ambtsdragers

Bevestiging van een nieuwe diaken, nl. Peter van Troost en een herbevestiging. Foeke Engbrenghof was diaken en werd bevestigd tot ouderling. We namen afscheid van de redactie van Rondom THOMAS.



18 januari: Gemeenteavond

Een gemeenteavond, waar Siep, Haije en Joke sterke verhalen vertelde over verschillende objecten, waarvan wij dan moesten raden of ze de waarheid vertelden.

1 maart: Kerkenraadsvergadering in de kou

Kerkenraadsvergadering, deze mensen zijn echte diehards, de kachel was nl. kapot en het was in de Ark maar 12 graden (boven nul). Iedereen toen maar zijn jas aangetrokken en toch vergaderd.



2 april, Palmpasen

Kinderen in de kerk met een mooi versierde palmpasenstok, een groot feest.



9 april: Pasen

Op weg naar Pasen hadden we mooie vieringen, maar bijzonder is toch altijd het Paasontbijt. Met zoveel mensen aan tafel en dan toch om 10 uur de kerkdienst.



16 april: Elvisdienst

Bijzondere dienst, waarin Elvis en zijn muziek een grote rol speelde.

De kerk zat helemaal vol en luisterde ademloos naar de woorden van vlootpredikant Fred Omvlee.



Hemelvaartsdag

Het Vierkant was bij ons op bezoek. Na afloop van de dienst was er een gezellig samenzijn.

Het jaarthema "aan tafel" was hier goed op zijn plaats. Tijdens de lunch lagen er gesprekskaartjes onder de borden, om het gesprek te verdiepen.





19 mei bezoek DUPLA

De jeugd die de dienst voor Kerst had voorbereid, had als collectedoel de Stichting DUPLA uitgekozen. op 19 mei bezochten ze deze Stichting, samen met mensen van de diaconie, om de opbrengst van de collecte te overhandigen. Ze kregen een rondleiding en mochten zelf ervaren wat de Stichting zoal doet.

Pinksteren

Tijdens deze dienst stond het liedboek centraal. We zingen alweer 10 jaar uit deze “nieuwe” bundel.

11 juni

Na afloop van de kerkdienst was er gemeente-overleg over een intensievere samenwerking met PG het Vierkant. Volgend jaar gaan we regelmatig diensten samen vieren.

25 juni Velddienst in Wognum

Het was een goed bezochte dienst, het weer werkte ook goed mee, bijna te goed.

Het thema van deze dienst was “Gods Glorie”



9 juli

Projectje van onze dominee. Ze hield een "groene" preek. Het Vierkant was ook deze zondag bij ons te gast.

Irene Oskam en haar man Rob komen elke zomer met de caravan, helemaal uit Oostvoorne.

Wij kijken elke zomer weer naar hun komst uit, mede ook omdat Irene zo mooi voor ons zingt.



Dit was zomaar een greep uit de belevenissen van PG THOMAS .

Er is natuurlijk nog veel meer gebeurd:

Er is een hoop vergaderd:
de Kerkenraad
de Kerkrentmeesters
de Diaconie en ouderlingen
taakgroep Eredienst

Er zijn heel wat bezoeken gedaan en veel bloemen uitgedeeld.



Er is ook veel besproken bij "Geloven Samen"

Er zijn activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie.

Peter van Troost weet de Cantorij steeds enthousiaster te krijgen.

We hebben ook afscheid moeten nemen van mensen, hun namen noemen wij op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

De Kerkenraad heeft in Middenmeer een bezinningsdag gehad. Het thema was, hoe gaan we als kleine gemeente vruchtbaar en met goede moed de toekomst in.

We hebben veel met elkaar beleefd, het thema "aan tafel" heeft ons dichter bij elkaar gebracht.

Wilt u nog een keer lekkere soep maken, dan hebben we hier voor u het recept van Carla.

Fruit een ui en knoflook. Voeg toe in de pan, knolselderij, prei, courgette en bouillon. Kook en mix dit en voeg aan het einde kookroom toe.